



*Ik wens je
een gezegende
Ramadan*

*Moge Allah (s.w.t) onze vasten
accepteren, onze gebeden verhoren,
onze smeebedes accepteren, onze
slechte daden vergeven en onze imaan
versterken In Sha Allah!*

**Hallo lieve leerlingen,
Assalamoe Alaikoem,**

**Wat mis ik jullie! Ik hoop dat jullie het goed stellen.
Tot we elkaar terugzien, zal ik jullie elke week van mij iets laten horen.**

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Meester Ilyas

Week 20 -24 april

Zhikr = denken aan Allah

Beste leerlingen,

**We gaan samen denken aan Allah.
Druk op de knop en we zullen starten:**

