

Inleiding

Beste jongens en meisjes,

Zalig Pasen.



1.2 Woordzoeker

n	t	n	e	v	a	r	g	e	b	d	s	e	b	h
e	o	e	i	t	a	t	s	e	r	r	a	h	e	o
g	p	e	v	e	r	r	a	d	e	r	n	e	k	g
r	s	a	b	b	a	r	a	b	r	o	h	m	e	e
o	i	b	ij	b	e	l	s	w	p	g	e	i	r	p
m	t	e	e	f	o	r	p	s	d	n	d	s	a	r
g	d	o	o	d	a	l	t	r	o	i	r	d	k	i
a	v	o	n	d	m	a	a	l	r	g	i	a	o	e
d	l	ij	d	e	n	m	b	l	s	i	n	d	n	s
n	m	ij	p	d	k	a	b	o	t	s	v	i	i	t
o	a	p	i	j	u	d	a	s	g	i	o	g	n	e
z	l	n	l	w	ij	n	s	e	j	u	l	e	g	r
s	g	t	a	a	a	j	n	e	e	r	k	r	n	h
g	e	n	t	n	i	o	b	l	z	k	l	s	e	a
r	v	e	u	e	b	z	a	i	u	i	e	v	t	i
e	a	l	s	w	b	e	l	t	s	l	e	r	a	r
b	n	e	d	u	a	f	s	r	a	e	d	ij	d	a
f	g	p	l	o	r	r	e	b	r	o	o	d	l	m
ij	e	i	e	r	e	d	m	a	l	n	e	d	o	j
l	n	c	g	v	a	p	e	t	r	u	s	l	s	n
o	e	s	l	v	l	i	n	t	o	c	h	t	u	a
g	n	i	d	ij	r	v	e	b	l	u	c	a	s	a
j	z	d	e	z	e	l	a	a	h	c	s	a	p	h
s	a	b	a	c	h	t	a	n	i	s	n	o	p	s

Pascha	Haan	Volk	Brood	Soldaten	Balsemen
Bevrijding	Petrus	Arrestatie	Verrader	Lam (2x)	Zondagmorgen
Avondmaal	Opstanding	Barabbas	Hogepriester	Maria	Sabbat
Spot	Sanhedrin	Discipelen	Joden	Vrouwen	Begraven
Olijfberg	Judas	Beker	Misdadigers	Koning	Jezus
Kruisiging	Pilatus	Wijn	Jozef	Bijbel	Profeet
Eli (2x)	Lama	Sabachtani	Spons	Vader	Vrij
Dorst	Dood	Ezel	Intocht	Gevangen	Kleed
Lucas	Rabbi	Geld	Lijden	Zilverstukken	

Oplossing: (Vul de overgebleven letters hieronder in)

.....

2.1 De Emmaüsgangers

Op diezelfde zondag gaan twee vrienden van Jezus uit Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs, dat elf kilometer verder ligt. Ze praten over alles wat er gebeurd is. Een man komt op hen af en vraagt: 'Waarover praten jullie toch de hele tijd?' Heel verdrietig blijven ze staan. Kleopas zegt: 'Bent U dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de voorbije dagen gebeurd is?' 'Wat is er dan gebeurd?' vraagt de man. 'Onze leiders hebben Jezus van Nazareth ter dood veroordeeld en ze hebben Hem zelfs gekruisigd. Hij was een man van God! Wij hadden zo gehoopt dat Hij Israël zou verlossen. Maar nu is Hij dood. Een paar vrouwen zeiden ons dat Hij weer leefde, maar wat moet je daar nu van denken?' De vreemdeling zegt: 'Maar in de boeken van de profeten staat toch, dat Jezus zo moest sterven?' En Hij begint hierover te vertellen. Intussen komen ze aan bij het huis van de twee vrienden. Ze zeggen: 'Blijf bij ons, want het is al laat.' Hij gaat mee naar binnen. Even later zitten ze aan tafel. Voor ze beginnen te eten, bidt de man tot God en deelt met hen het brood en de beker met wijn. Dan gaat de man weg. De vrienden kijken elkaar aan. De ene zegt: 'Dat was Jezus die met ons praatte.' En de ander zegt: 'Toen Hij brood met ons deelde, wist ik dat Hij Jezus was.' Meteen staan ze op en gaan terug naar Jeruzalem. Daar vinden ze de andere apostelen. Die zeggen: 'Echt waar, de Heer is opgestaan, Hij is

verschenen aan Simon.'

Dan vertellen de vrienden van Emmaüs wat er onderweg en bij hen thuis gebeurd is. En hoe ze Jezus herkend hebben bij het breken van het brood. Overall zeggen ze: 'Wij geloven dat Jezus verder leeft: Hij heeft met ons gepraat, en het brood met ons gebroken.'



**Vul de antwoorden in en streep de lettergrepen in het vakje ernaast weg.
Welk zinnetje blijft er over?**

Twee vrienden zijn op weg naar
De naam van de ene is
Ze komen uit
Ze dachten dat Jezus de was.
Wanneer zijn de vrouwen bij het graf geweest?
.....
Wie zagen de vrouwen daar?
Wat deed Jezus met het brood?

breken
Emmaüs
Kleopas
Jeruzalem
Messias
's morgens
engel

Streep de woorden weg uit de woordzoeker!

Jezus	discipelen	Emmaüs	Jeruzalem
Praten	droevig	Kleopas	vreemdeling
Nazareth	wonderen	leraar	Romeinen
gekruisigd	Christus	Israël	hogepriesters
vrouwen	graf	dood	engelen
leeft	profeten	Mozes	nacht
brood	breken		

c	n	k	z	o	n	e	n	i	e	m	o	r
h	m	a	l	b	r	o	o	d	o	o	d	v
r	o	j	z	e	b	l	e	a	r	s	i	r
i	o	g	e	a	o	r	s	u	a	m	m	e
s	n	e	e	r	r	p	e	f	a	r	g	e
t	e	k	e	p	u	e	a	k	r	s	i	m
u	r	r	t	n	r	z	t	s	e	h	v	d
s	e	u	e	a	t	i	a	h	l	n	e	e
n	d	i	s	c	i	p	e	l	e	n	o	l
e	n	s	u	h	l			s	e	g	r	i
t	o	i	z	t	e			a	t	m	d	n
a	w	g	e	a	e	n	g	e	l	e	n	g
r	n	d	j	!	f	n	e	w	u	o	r	v
p	r	o	f	e	t	e	n	m	o	z	e	s

