



Liefste mama,

Nu is het wel wat raar in huis,
Want buiten is het niet echt pluis.

Ons huis is ook mijn klas,
De speelplaats is nu het gras.

Nu ben je mama en juf
En zeg ik soms met een grote puf:

Ik heb geen zin, ik wil het niet,
Ik speel liever, ik luister lekker niet.

Maar dan ben jij er, altijd klaar voor mij
En dat maakt me super blij.

Je helpt met een som en met een woord
En doet alsof je mijn gemopper niet hoort.

Vandaag is het jouw feest
En zingen we om ter meest.

We verwennen je met een kus
En maken het hier thuis lekker knus.

Geniet maar van je dag
En droom dat snel weer alles mag.

Nu nog een dikke zoen
Van je grootste kapoen.

