

## **Thema: De Voorvasten.**

### ***1. Inleiding***

#### **a. De Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër.**

Met deze parabel wordt ons het grote belang van de nederigheid en de waarde van het gebed onderwezen.

Nederig ben je als je jezelf eenvoudig voelt en je niet zegt dat je belangrijker bent dan de anderen.

#### **b. De Zondag van de Verloren Zoon.**

Deze gelijkenis van de Verloren Zoon gaat over de zondaar die terugkeert naar God. Er is vreugde bij het terugvinden van wat 'verloren' is. God is als een Vader die Zijn verloren zonen opvangt en nieuwe kansen geeft. Ouders vergeven hun kinderen altijd en geven hen nieuwe kansen.

#### **c. De Zondag van het Vleesderven.**

Het is de laatste dag van het vleeseten. Deze parabel vertelt over de vreeswekkende dag van het Laatste Oordeel. Het is belangrijk hoe wij leven. Onze redding hangt af van onze goede daden. We worden alleen maar gered door Christus te dienen. God is het begin en het einde; God heeft het eerste en laatste woord.

#### **d. De Zondag van het Kaaseten (Vergevingszondag).**

Op deze dag gaat het over vergeving. Wij vragen dan aan iedereen vergeving en geven ook vergeving aan de anderen. De volgende dag, "Zuivere Maandag" genoemd, begint de Veertigdagentijd of Grote Vasten. Zo beginnen we aan de Grote Vasten: door elkaar te vergeven opdat God ons zou vergeven.

## Les 3: Zondag van de Vleesonthouding, Het Laatste Oordeel (verplicht)

En Jezus vertelde:

Aan het einde van het leven op aarde, zullen alle mensen vóór de koning gebracht worden. Hij zal ze in twee groepen delen. Net zoals een herder schapen en bokken verdeelt. Eén groep plaatst hij aan zijn rechterhand, de andere groep plaatst hij aan zijn linkerhand.

Aan de mensen aan zijn rechterhand zal hij zeggen:

"Kom in het rijk van mijn Vader, want: toen Ik honger had, hebben jullie Me te eten gegeven.

Toen Ik dorst had, hebben jullie Me te drinken gegeven.

Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Me een thuis gegeven.

Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Me er gegeven.

Toen Ik ziek was, hebben jullie Me verzorgd.

Toen ik gevangen was, zijn jullie me komen bezoeken.'

Dan zullen die mensen aan de koning vragen: 'Heer, wanneer was je hongerig of dorstig? En wanneer was je een vreemde of had je geen kleding? Wanneer was je ziek of in de gevangenis?'

Dan zal de koning zeggen: 'Wat je hebt gedaan voor de andere mensen, heb je voor Mij gedaan.'

Aan de mensen aan zijn linkerhand zal hij zeggen:

"Jullie komen niet in het rijk van mijn Vader, want hetgeen de anderen hebben gedaan voor hun medemens hebben jullie niet gedaan."

s	j	n	n	x	e	l	e	v	n	d	d	g	b	bokken	drinken
m	d	e	e	k	t	m	n	o	e	c	f	s	o	eten	
p	l	r	g	o	s	z	r	l	k	f	p	k	k	gevangen	
e	e	e	n	n	t	o	e	v	n	c	q	n	k	herder	
g	e	l	a	i	a	n	c	g	i	p	y	i	e	kleren	
p	d	k	v	n	a	d	h	l	r	y	n	l	n	koning	
m	r	s	e	g	l	a	t	k	d	g	a	t	f	laatste	
v	o	w	g	g	q	g	s	x	g	c	o	m	p	leven	
b	o	k	v	r	e	e	m	d	e	l	i	n	g	links	
h	e	r	d	e	r	h	r	e	d	k	c	p	k	medemens	
g	w	s	v	w	v	v	n	e	t	e	b	n	d	oordeel	
l	e	v	e	n	m	n	e	p	a	h	c	s	e	rechts	
c	o	i	g	y	u	g	z	p	c	e	t	p	t	schapen	
l	a	u	d	m	e	d	e	m	e	n	s	g	n	vreemdeling	zondag

Kies zelf de kleuren (vrij)

